



Scouts Carpe Diem



Even lezen...

Wat is Trooper juist?

Via de site van Trooper kan je surfen naar de website van bijvoorbeeld bol.com (LET OP: hiervoor dien je eerst naar de Trooper site te gaan en via daar door te klikken naar bv. Bol.com of andere online webshops). Hier kan je dan je online bestelling plaatsen en je gekozen vereniging krijgt hier een procentje op (hiervoor betaal je niet extra). Zo kan je onze scouts doorheen het jaar ook nog extra steunen :)).



Wat staat er op de **KALENDER**

1 september | overgangsdag

Heb je je heel hard verveeld op de augustuszondagen? Dan hebben wij goed nieuws! Vandaag is het scouts van 10u tot 17u! Wij geven je vandaag niet enkel 7 uur scoutsplezier, maar ook jullie nieuwe leiding! Vandaag zal je dus te weten komen welke scoutsleiding jullie elke zondag zal animeren. 's Middags zal de leiding voor jullie wat lekkers voorzien! Als je in de voormiddag niet kan, kan je nog aansluiten vanaf 13u30!

6 & 7 september | Carpe Rock'tem

Heb je op 6 en 7 september nog niets te doen? Wel, Scouts Carpe Diem kan je agenda hier opvullen. Wij organiseren namelijk een zomerbar met live optredens en DJ's. Ook voor kinderen is er tal van animatie voorzien! Place to be: Lokalen Biesputten. Jong en oud kunnen hier genieten!

15 september | werving

Vandaag is DE dag, vandaag kan je al je chiro-, klj-, ksa-vriendjes laten zien dat de scouts toch wel echt het leukst is. Je mag vandaag al je vriendjes mee naar de scouts nemen! Onze werving duurt van 13:30u tot 17:00u. Voor ieder kind wordt er een lekker tussendoortje voorzien om 16:00u.

5 oktober | Combidag

Vandaag is het combidag, dit betekent dat jullie je vandaag officieel kunnen inschrijven voor een knotsgek scoutsjaar vol plezier! Verdere info hierover volgt nog.

Wat doen de KAPOENEN

1 september

Nieuw jaar, nieuwe leiding, nieuwe spelletjes. Ben je ook al benieuwd? Kom dan zeker naar de scouts deze zondag. Nog beter: de werking begint vandaag om 10u00 voor een hele dag scouts fun.

8 september

Hopelijk zijn jullie dit weekend lekker komen barbecueën op het leukste festivalletje van het jaar: Carpe Rockt'em. Niet getreurd, het is nog altijd werking, maar met alle leden tegelijk, ik zou zeker komen.



15 september



Piet Piraat, Piet Piraat

Schip ahoy, hoy, hoy

Dat is jouw kameraad

Schip ahoy, hoy, hoy

Met zijn schip de Scheve Schuit

Vaart hij alle dagen uit

Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat

PS: Neem een plastic fles mee.

PPS: Vandaag is het ook werving dus neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee naar de scouts!!!!

22 september

Fret: "Seg Wolf."

Wolf: "Ja, fret?"

Fret: "Wat is jouw favoriete stripfiguur?"

Wolf: "Ik ben wel fan van Kuifje."

Nijlpaard: "Mijn favoriete stripfiguur Lucky Luke."

Fret: "Hmm, nu ben ik wel eens benieuwd, wat het favoriete stripfiguur van de rest van de kapoenen is."



Vandaag vinden we het uit met ons knotsgekke, supertoffe, megaleuke, reuze-kaopenenstripfiguurspel.

29 september

Deze scouts zondag hebben jullie leiding een leuk bosspel voor jullie voorbereid. Als je naar de foto kijkt kun je het misschien al raden, we spelen ... maar dan in het groot!



Wat doen de WELPEN

1 september

Wie o wie zal jullie nieuwe leiding zijn? Jullie ontdekken het vandaag!! Wij hebben er alvast heel erg veel zin in!!!

PS: vandaag begint de scouts om 10u!



8 september

Dit weekend is het Carpe Rockt'em geweest en dus zal een deel van de leiding mee moeten opruimen maar daarom worden er super leuke massaspelen gespeeld met alle groepen!!

15 september

Vandaag mag je al je vriendjes en vriendinnetjes meenemen die niet op de scouts zitten want het is werving en we zullen ze dan eens laten zien wat wij doen op een zondag!!

22 september

TIP: Twee teams zoeken vandaag elkaars vlag met verschillende rollen. Tactiek is dus van belang!

29 september



+



Wat doen de WOUDLOPERS

1 september

Vandaag komen jullie eindelijk te weten wie jullie nieuwe leiding wordt, hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij!

(vandaag starten we met de werking om 10u)



8 september

Omdat het dit weekend 'carpe-rocktem' is geweest moet er een deel van de leiding mee helpen opruimen, daarom gaan jullie vandaag super leuke massa spelletjes spelen met alle groepen samen!

15 september

Zijn jullie klaar voor een geweldig avontuur? Trek je wandelschoenen dan maar aan, want we gaan vandaag in één rechte lijn op ons doel af!

Vandaag mag je ook al je vriendjes en vriendinnetjes meenemen om te laten zien wat voor geweldige avonturen wij allemaal beleven op scouts, het is namelijk wervingsdag vandaag!



22 september

Kunnen jullie als team de geheime kleurcode kraken, en zo de masterminds van de dag worden?



29 september

Kunnen jullie de vijandelijke schepen verslaan en de grote zeeslag winnen?



Wat doen de JONGGIVERS

1 september

Vandaag komen jullie te weten wie leiding zal worden voor jullie het komende jaar, wij hebben er alvast heel veel zin in!!! (de werking start om 10u vandaag).

ps: wij zijn niet de leiding op de foto



8 september

Omdat dit weekend 'carpe-rocktem' heeft plaatsgevonden, moet een deel van de leiding helpen met opruimen :(Daarom gaan jullie vandaag met alle groepen samen super leuke massa spelletjes spelen!

15 september

Vandaag is het werving dus iedereen is welkom op de scouts. Neem je neven, nichten, vrienden, vriendinnen, broers, zussen, chiro vriendjes allemaal mee naar de scouts om ze samen met ons een onvergetelijke zondag te laten beleven!!

22 september

Paintball is een sport die ontstaan is in de Verenigde Staten, waar het voor het eerst gespeeld werd in de jaren 1980. Het is de bedoeling dat men elkaar beschiet met wc-papier, gedrenkt in water en verf.

Vandaag strijden twee teams om om ter eerst elkaars kamp binnen te dringen en de vlag te stelen. Jullie mogen materiaal meenemen om jullie buizen te voorzien van de beste gadgets (die er nadien wel terug afgehaald moeten worden)



29 september

Dit weekend staat de legendarische 'Rechtendoortocht' op het programma! Bereid je voor op een onvergetelijk avontuur vol spanning, teamwork en plezier. Dit is jouw kans om je grenzen te verleggen en samen met je vrienden een epische tocht te beleven. Zorg dat je erbij bent, want dit wil je echt niet missen!



Wat doen de **GIVERS**

1 september

Vandaag komen jullie je fantastische leiding te weten. Wij hebben er alvast kei veel zin in!!!

(we beginnen al om 10u vandaag)



8 september

Dubbel plezier dit weekend want jullie zijn allen uitgenodigd om mee te komen feesten op Carpe Rocktem EN zondag mogen jullie je komen uitleven tijdens de massaspelen.



15 september

Deze namiddag mogen jullie even uitrusten van onze leefweek en is het dus geen werking.

Meer info over deze week volgt nog...

22 september

Neem jullie zwembandjes maar mee want het is wampentocht!

29 september

Dikke Bertha is de bijnaam van een Duitse houwitser. De officiële naam was Kurze Marine Kanone L/12 en had als codenaam M-Gerät. Dit wapen wordt vaak verward met de Lange Max. De **Dikke Bertha** is een latere en lichtere versie van de Duitse 42 cm Gamma Mörser.



Wat doen de

POLARIS

1 september



Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

8 september

Dit weekend is het Carpe Rock'em! Allen daar heen!

Op zondag zijn jullie welkom om mee te helpen afbreken.

15 september



18 - 22 september

Deze week is het leefweek!!!

Jullie worden woensdag om 14u op de scouts verwacht!

29 september

De Wamp is een riviertje in België. Het is een zijrivier van de Kleine Nete in het stroomgebied van de Schelde. Hij ontspringt in Arendonk, vormt de grens tussen Oud-Turnhout en Retie, dan tussen Kasterlee en Retie, en stroomt bij Kasterlee in de Kleine Nete. De totale lengte bedraagt 16 kilometer.

Wat doen de **JINS**

1 september

Vandaag komen jullie te weten met welke ubercoole, grappige, grave en knappe leiding jullie het beste scoutsjaar van jullie leven gaan beleven. Spi spa spaaaneeeeend!



8 september

Dit weekend is het Carpe Rockt'em! Allen daar heen!

Op zondag zijn jullie welkom om mee te helpen afbreken of om een massaspel te komen spelen!

15 september

Vandaag beginnen we met een heuse kooktocht! Neem jullie gamel, koksmuts, messenset, handdoek en aluminiumfolie mee. Zoals het de oude woudlopers traditie betaamt, zullen wij eerst een bouillon trekken uit onze gedragen sokken, om die af te toppen met croutons van navelpluis. In deze maatschappij is het goed om soms gewoon aan de slag te gaan met wat er al is.

We starten om 10 uur aan de scoutslokalen!

22 september

We gaan bewijzen dat wij echte pro sjorrsers zijn en maken iets dat lijkt op dit:



Oefen jullie knopen alvast nog eens een keer want wij gaan next level gaan! Als echte bouwmeesteressen zullen wij te werk gaan ;)

29 september

Neem jullie fiets mee :)

